



Leon Brummelhuis

Het leven is een reis met een onbekende bestemming.

Als je eraan begint, weet je niet waar het je naartoe zal brengen. Onderweg kom je hindernissen en obstakels tegen die je moet nemen en overwinnen om je doel(en) te bereiken. In sommige gevallen kan het een hele tijd duren voordat je hebt uitgevonden wat je levensdoel is. Persoonlijk heb ik er "slechts" circa 40 jaar over gedaan om mijn levensdoel uit te vinden.

Aan het begin van de reis krijg je een rugzak mee. Daarin zitten zaken die je nodig hebt op je tocht door het leven. Sommige dingen horen bij je; dat zijn je persoonlijke kwaliteiten, je talenten, dromen en verlangens. Je natuur. In de rugzak zitten ook zaken die niet van jou zijn, zoals gevoelens, gedachten of oude patronen van je ouders, die per ongeluk bij je terecht zijn gekomen. Deze zaken heb je geadopteerd en horen dus niet van nature bij je. Zo betrapte ik mezelf erop dat toen ik net ging samenwonen, ik netjes elke zaterdag de tuin deed. Naarmate de tijd vorderde begon me de tuin eigenlijk steeds meer tegen te staan. Ik heb eigenlijk helemaal geen groene vingers. Een tuin vind ik leuk om in te barbecueën en een biertje of wijntje in te drinken, maar niet om in te werken. Ik ging me afvragen waarom ik me deze "kwellings" elke zaterdag aan deed? Ik kwam erachter dat dit gedrag helemaal niet van mij is en ook niet bij me hoort. Het bleek geadopteerd gedrag te zijn van mijn vader, die overigens wel met veel plezier en uit liefde elke zaterdag de tuin deed. Als kind zie je dit dus elke zaterdag gebeuren en je gaat hier dus blijkbaar zo in mee. Dit hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn, als je je hier ook lekker bij voelt. Op het moment dat dit niet zo is, doe je jezelf en uiteindelijk ook je omgeving een plezier om maatregelen te nemen. Om in balans te blijven is het belangrijk zo dicht mogelijk bij je natuur te blijven.

In de huidige drukke tijd wordt er veel als mens van je gevraagd; druk met werken, kinderen halen en brengen van school en sport, je sociale contacten onderhouden, etc... Het leven vliegt aan je voorbij. Tijd is blijkbaar een schaars goed geworden. Om dit probleem het

hoofd te bieden, cijfer je jezelf dan maar al te vaak weg. Tijd om over je levensdoelen en levenswensen na te denken is er dan "gewoon" niet. We blijven zitten in een sneltrein die maar doordendert en waar je in veel gevallen niet eens van weet of deze je wel naar de juiste bestemming brengt. Daar komt bij dat je in veel gevallen afgeleerd is om nog te durven dromen. Dromen is voor kinderen en niet voor volwassenen. Je moet immers wel met beide benen op de grond blijven staan en vooral niet gaan zweven. In mijn ogen een gemiste kans, omdat in dromen vaak de essenties zitten van dingen en zaken die we van nature graag willen doen en ons in veel gevallen ook goed af gaan. Het gaat hierbij dus niet direct om het realiseren van de droom zelf, hoe groot of klein deze ook mag zijn, maar meer op de essenties die uit de droom naar voren komen.

Wordt het niet eens tijd dat je ophoudt met het bedenken van allerlei excuses waarom iets niet zou kunnen? Juist wel tijd gaan inruimen voor jezelf, durven te dromen en na te gaan denken over je levenswensen en levensdoelen om uiteindelijk het leven te gaan leiden zoals je dit graag zou willen gaan leiden. Zelf weer achter het stuur van je leven te gaan zitten. Geld inzetten als middel en niet als doel en inrichten in overeenstemming met je levenswensen en levensdoelen.

Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het kan en dat het helder krijgen van je levenswensen en levensdoelen een enorme verrijking is. Je gaat inzien welke dingen van nature wel en niet bij je horen. Je leert je persoonlijke kwaliteiten, je talenten, dromen en verlangens te (her)ontdekken waardoor je in staat bent om een duidelijke richting te bepalen en je eigen koers uit te stippelen. Natuurlijk heeft het realiseren van je levenswensen en levensdoelen ook alles te maken met geld. Het verschil zit hem erin dat veel mensen zich het leven nu laten overkomen en hun leven inrichten naar de gelden die er over zijn nadat alle vaste lasten zijn betaald. Mijn levensdoel is helder. Ik vind dat mensen het leven moeten leiden dat ze graag zouden willen leiden en het geeft mij voldoening hier mijn bijdrage aan te leveren. Omdat me dit zelf zoveel goeds gebracht heeft, gun ik dat anderen ook zo graag. Daarom hebben we hier ons 'werk' van gemaakt. We hebben tools ontwikkeld om samen je levenswensen en levensdoelen helder te krijgen. Vervolgens kunnen we je met onze financiële deskundigheid ook helpen met de praktische en financiële invulling van de gevonden levenswensen en levensdoelen. Dit doen we in de vorm van een financieel levensplan. Het heeft immers geen zin om zaken te benoemen en hier vervolgens geen (financiële) handen en voeten aan te kunnen geven.

Zoals je hebt gemerkt schrijf ik hier voornamelijk in de je-vorm. Als je een levenspartner hebt, kan dit egoïstisch overkomen en de indruk wekken dat je partner in dit verhaal geen rol speelt. Dat klopt ook, echter het ligt toch wat genuanceerder. Het gaat namelijk in eerste instantie om jezelf. Als je zelf het leven leidt dat je graag wilt leiden, zul je lekker(der) in je vel zitten en dit ook weer uitstralen naar je partner, kinderen, burens, collega's enzovoort. De ambulance broeder zorgt immers ook eerst voor zichzelf alvorens hij iemand te hulp schiet. Als er een partner in het spel is, zal hij of zij ook voor zichzelf uit moeten gaan zoeken wat zijn of haar

levenswensen en levensdoelen zijn. Het uiteindelijke doel zal dan zijn om een financieel levensplan te creëren, waar beide partners zich in kunnen vinden.

Herken je je in het bovenstaande en is je interesse gewekt, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij praten je graag bij over onze ervaringen en jouw persoonlijke mogelijkheden.

'Er is een verschil tussen je levenspad kennen en het ook daadwerkelijk bewandelen'.

Ik kijk ernaar uit om je persoonlijk te ontmoeten!

Leon Brummelhuis
Financial Life Planner

Neutralis financial life planners

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo (O)

Tel : 074-2550340
Fax : 074-2550344
Email : info@neutralis.nl
Internet : www.neutralis.nl